



TAKELN

Omdat Rik de lol van het vliegvisser inmiddels heeft ontdekt en dit ook als interessante activiteit voor zijn gasten ziet, heeft hij het nodige werk gedaan. Rondom zijn huis lopen een paar visrijke beken en -heel handig- hij heeft contact gelegd met de vliegvisvereniging Neustift. En deze vereniging nodigt ons uit om een dag op de Ruetzbach te vissen. Bij aankomst worden we begroet door twee zeer vriendelijke visgidsen die ons vandaag zullen vergezellen. We gaan eerst op een wat breder stuk vissen om daarna hoog in de Alpen naar de bovinstroom te werken. Bij aankomst op de eerste stek wordt ons verteld dat de hengeldruk laag is. De vliegvisser vissen hier verder uitsluitend met de droge vlieg. Gelukkig is het vissen met de nimf toegestaan en ook hebben ze geen probleem met French nimphing. En dat is precies wat ik ga doen. Met mijn 11 voet lange #3 en twee tungsten dieptebommetjes lukt het altijd wel. De rest van het gezelschap gaat droog aan de slag. Met het schuim op de bek stap ik de beek in, waad naar een buitenbocht en lanceer mijn duootje. OK, je kunt een discussie starten of dit nog wel vliegvisser kan worden genoemd, maar effectief is het wel. De eerste worp is het al raak. Een stevig aanbeet en de eerste vlagzalm is een feit. Even achteromkijken of iedereen het wel heeft gezien en weer dóór. De volgende worp is het opnieuw raak

